

HUS MED PLATS FÖR DRÖMMAR

i Segersäng By

I Segersäng By, som formats efter gamla sörmländska traditioner, har de flesta fått ett litet sidohus på köpet. Många använder det som gäststuga eller tonårsrum, men det finns andra möjligheter. Möt tre familjer som kombinerat livet på landet med sin dröm om att starta eget.

Här får entreprenörsandan gott om plats tack vare sidohuset som fungerar som salong, verkstad eller butik. Här kan drömmar göras verkliga.

Segersäng By - Nynäshamn

Vi har byggt 194 hus mellan 2003 och 2011.

Arkitekt: Södergruppen arkitekter AB

Hustyper: enplanshus 112, tvåplanshus 158, suterränghus 184 och herrgården 202 kvm. Sidohus 14 - 48 kvm.



Sidohuset där du kan förverkliga dina drömmar som egen företagare...tag



Chokladtillverkning hemma i köket



Musikstudio.

I det lilla sidohuset på gården driver Maria Björnström företaget Mary-soul Beauty & Makeup. När hon öppnar dörren har hon en svindlande utsikt över hagarna och skogen – det här är en plats man ogärna lämnar. Innanför dörren tar hon emot kunder i sin rofyllda lilla skönhetsalong.

Maria är nagelteknolog, diplomerad sminkös och dessutom sångerska. Förutom att hon fixar naglar, färgar och formar ögonbryn och fransar, gör hon också håruppsättning och make up inför bröllop. Hon sjunger även på bröllopet för den som vill det!

– Det är lite lyxigt att anlita samma person för allt. Dessutom säljer Maria designade inredningsdetaljer i en mix av lantlig och New England-stil i salongen. Det finns möbler, smycken, tvålar, doftande badoljor och annat att köpa.

– Jag öppnade här i Segersång för ett år sedan, när jag var gravid, berättar Maria. Nu jobbar jag här kvällar och helger, annars driver jag verksamheten på en salong i stan.

Maria tycker att det fungerar väldigt bra att driva sin verksamhet i Segersång.

– Folk gillar att man är företagsam. Det är många här som har egna företag, det riktigt bubblar av entreprenörskap!

Företaget hem till gården

Hur kom det sig att du och din man valde att flytta till Segersång?
– Det var en ren slump. Vi såg en annons och åkte hit och tittade. Jag är från Dalarna, och de röda husen påminde om min hembygd. Det var bara att flytta in.

De två döttrarna, nu ett och fyra år gamla, går i förskolan i området.

– Det är perfekt för oss att bo lantligt men ändå nära stan.



Hemma hos Annika von Schlieben är lantköket stort nog att rymma hennes passion och stora hobby. Annika tillverkar chokladpraliner, underbart vackra läckerheter som hon säljer via sin hemsida. Hon har en passion för mörk choklad – alltså heter hennes företag DarkPassion.

- Jag har alltid älskat praliner, men blir oftast besviken när jag köper några.

Så råkade Annika köpa en liten bok om choklad för en del år sedan och den visade sig handla om pralintillverkning.

- Sedan dess har jag gått en massa kurser och lärt mig mer och mer. Bland annat en kurs med fokus på livsmedelshygien. De som köper praliner av mig ska vara trygga med att de är tillverkade med stor noggrannhet.

Att Annika är entreprenör på hobbynivå gör att hon ändå kan jobba heltid som internetmarknadsförare inne i Stockholm.

- I och med pralintillverkningen kan jag leva ut andra, kreativa, sidor hos mig själv.

Passion för choklad

Det vackra röda huset i Segersång är perfekt för egen verksamhet, men Annika och hennes man funderar på att bygga ut det för att hon ska få ännu mer plats för chokladtillverkningen.

- Vi trivs så bra här, både med huset och med tomten, som är så mycket större än de man får närmare stan.



Lars Liljedahl sätter sig vid trummorna och spelar för att vi ska få höra hur de låter. Han skaffade dem mycket för att barnen skulle lära sig. Sexåriga dottern kommer ofta ut till studion och spelar.

Sedan tar han gitarren och börjar lira, blicken blir inåtvänd och han försvinner in i musiken. Det här är Lars pojkdröm, uppfylld i ett litet hus på landet.

Familjen var en av de första som flyttade in i husen i Segersäng By i maj 2004. Lite delade meningar har det varit om vad sidohuset skulle användas till, erkänner Lars. Men nu är det bestämt.

– Det här är mitt, säger han lyckligt om studion. En säng i hörnet gör att den också kan fungera som gäststuga.

Hur började du med musik?

– Jag spelade mycket gitarr i tonåren, sedan la jag det på hyllan i många år. Men när vi flyttat hit ville jag sjunga för min son, som var bebis då, och började köpa instrument igen. Tack vare sina resor i jobbet kunde han köpa kvalitetsinstrument runt om i världen – cymbaler från USA till exempel. Nu är studion fylld av instrument och förstärkare, och där gör kompisenget you-tube-videor och övar för festspelelningar i området.

Lars själv spelar helst 70-talsrock, som Kiss, och favoriten Jimi Hendrix.

– Jag som bott i lägenhet hela livet tycker det är härligt att få spela med hög volym, säger han, höjer volymen på gitarren ett steg till och ler stort.

Pojk- drömmen blev sann

